



# ... det kan du læse om

I dette nummer af Husinformation kan du læse om *den røde tråd* i foreningens arbejde: fra Kirgistan til Kultorvet - og retur. Hvordan hænger det sammen i **deh**'s optik?

Du kan også læse om den lille kunstbog, **deh** udgiver: *Elizabeth*. Bogen er linoleumssnit lavet af Elizabeth, der er en af de tvangsteriliserede piger, der blev ofre for en



**2**

grov overgrebspolitik af mennesker, man mente var underlødige for sam-

**Selvom du vælger  
den rigtige vej,  
vil der stadig opstå  
huller i vejen.**

**Det handler om hvordan du  
udfylder hullerne.**

fundet. Elizabeth er netop fyldt 70 år. Og endelig kan du læse om behovet for at sætte spotten på rammerne for frivilligt arbejde, som **deh** mener er nødvendig at

få sat i gang. Og som vi gerne vil have jeres meninger om i HusInformation nr 1/2011. I dette nummer kan du læse indlæg fra *Lise From*, formand for **deh**, og *Ove Lund*, medlem af **deh**'s bestyrelse og bl.a. også formand for Socialpolitisk Forenings Københavnsafdeling.

*Forsidefoto: dreng med det kirgisiske flag.  
deh mener, det er vigtigt at være med i et godt naboskabssamarbejde med Kirgisistan.*

## Indhold

Det kan du læse om	2
Den røde tråd	3
Fra Kirgisistan	6
Til Kultorvet	7
Elizabeth. Et overgreb	8
Besøg fra Hviderusland	6
Det frivillige arbejdes rammer	10
Bagsmækken af <i>Ove Lund</i>	12

*Redaktion af dette nummer:*  
Lene Petersen, Lise From, Henning Sletved, Ulrik Brøgger og Henrik Haubro

**deh**  
[europeanhouse.org](http://europeanhouse.org)

SOCIALT ANSVAR PÅ TVÆRS AF GRÆNSER



# Hvad med rammerne for det frivillige arbejde?

Af Lise From

Tilsyneladende er der ikke interesse for at belyse vilkårene for rammerne for det frivillige arbejde.

Dagbladet Politiken har sommeren igennem bragt artikler om den store interesse, der er for at deltage i frivilligt arbejde - hvilket vi i **deh** selvfølgelig kun kan være glade for.

Men frivilligt arbejde skal ligesom alt andet arbejde sættes i system, dvs. en eller anden form for forberedelse og igangsætning. Det er som sagt ikke så meget, der kommer af sig selv. Undtagen lommeuld og nulmænd.

Vi syntes derfor, at også denne side af det frivillige arbejde burde belyses

og sendte ”bagsmækken” af den sidste HusInformation (nr. 2/2010) til Politiken, der desværre ikke mente at kunne finde plads til det ”...selv om man bestræber sig på at få hele paletten af dagsaktuelle emner så vidt muligt kommer til udtryk i spalteerne”.

## **HusInformation nr 1 / 2011: et temanummer om frivilligt arbejde - også om rammerne, selvom man ikke er en stor offentlig lignende organisation**

Jeg har også videresendt opslaget til Socialministeren, der i august har haft møde

Vi er i Det Europæiske Hus meget optaget at afprøve ”skæve indfaldsvinkler”. I de projekter som vi gerne vil bidrage med i forsøget på at leve op til vores målsætning om at støtte de mest utsatte grupper med at komme videre i livet og være en aktiv del af deres samfund. Vi vil derfor gøre det første nummer af Hus-Information i 2011 til et temanummer om frivilligt arbejde.

*Læs også Øve Lunds indlæg på bagsmækken*

3

for det offentlige, er det for nogle et levebrød, mens det for andre er lyst og interesse der er drivkraften. På Socialministeriets hjemmeside kan man bl.a. læse, at den frivillige sektor historisk set har været med til at skabe social innovation i social politik, ved at sætte fokus på nye problemer og udvikling af alternative løsningsmodeller. Sagt med andre ord: mulighed for skæve indfaldsvinkler på tværs af grænser.

Jeg har også videresendt opslaget til Socialministeren, der i august har haft møde

med et antal organisationer (NGO'er) med henblik på nye ideer. Så også denne side af sagen kan blive belyst og taget med i overvejelsene: hvad med rammerne for det frivillige arbejde. Men hvad er ”frivilligt arbejde” efterhånden? I de store organisationer (NGO'er), der varetager driftopgaver