



Det Europæiske Hus

Hvor nødvendighed og muligheder mødes



HUSinformation nr. 4 - 2006



Nytåret er også en tid til at reflektere. Costel og Nicoleta, Rumænien, 1992. To skæbner med et fælles udgangspunkt på børneafdelingen for uheldeligt åndssvage på det psykiatriske hospital Poiana Mare. Costel er nu 27 år og har netop afsluttet sin studentereksamen. Nicoleta begik selvmord som 20-årig. Selvom Rumænien nu bliver medlem af EU, er der fortsat meget at gøre for de udsatte unge. Ligesom i mange andre lande.



Det Europæiske Hus

DEH arbejder for at fremme socialt og økonomisk dårligt stillede menneskers adgang til arbejde, uddannelse og bolig i deres samfund.

DEH handler om godt naboskab, der giver udsatte mennesker muligheder for at skabe sig en aktiv og værdig livskvalitet.

DEH er en humanitær forening, uafhængig af økonomiske, politiske og religiøse interesser. Vi arbejder især i Øst- og Centraleuropa og Danmark.

Indhold i dette nummer

Giv en gris	2
Selvforsyning og jobtræning	3
Don't push the river	4
Projekt Progress i Polen	5
Kendte skal vælge projekter	6
De gamle og glemte	6
Projektidéer i Danmark	7
Bagsmækken	8

www.europeanhouse.org

JULEKALENDER 2006

Ove Lund, bestyrelsesmedlem i Det Europæiske Hus, har taget sig tid til at filosofere over store og små tilskikkelser i livet. Det er der kommet en julekalender ud af, som man kan følge på DEH's hjemmeside.

I dette nummer af HusInformation bringer vi essayet for den 8. december: "Don't push the river" eller "Vi finder vejen, mens vi går"

Læs mere på side 4

Udviklingsbistand med geder ... hvad med en gris?

I Folkekirkens Nødhjælps julegavebutik kan man købe en ged for 250 kr til en fattig familie i Malawi. Hvis du køber en ged til en fattig kvinde i Malawi får hun oven i hatten:

- 3 dages kursus i gedehold
- Medicin til de mest almindelige sygdomme
- Vaccinationer
- 2 års jævnlige besøg af en landbrugsekspert, der tilser geden og giver gode råd

Og så kan beløbet oven i købet trækkes fra i skat som gave!

Folkekirkens Nødhjælp har haft stor succes med "Giv en ged" - allerede 14 dage før jul havde man fået penge til 5.366 geder, langt flere end landsbyerne i Malawi har brug for. Men det er et positivt problem, som de siger i Folkekirkens Nødhjælp, hvor man også kan købe en flok høns eller 200 kondomer for 120 kr.



Røde Kors følger trop og har netop startet en kampagne, hvor man kan købe myggenet til folk i Vestafrika.

I Det Europæiske Hus har vi gennem mange år forsøgt at skaffe støtte til sådanne konkrete gaver til Bofællesskaberne i Craiova, Rumænien. Vi har bare ikke haft ressourcer til at lave en decideret kampagne

for at skaffe husdyr til de 3 landsbyhuse, der indgår i Bofællesskabet med 75 unge, der er sluset ud fra store institutioner og psykiatriske hospitaler til selvstændige boliger.

Derfor vil vi gerne benytte lejligheden til at fortælle om muligheden for at give en gris til de unge mennesker i Rumænien. Vi har ca. 7 ha land, som bruges til at dyrke majs, så der også er foder til grisene og hønsene.

I Rumænien kan en gris for hjælpe de unge med at få bedre mad og nogle indtægter, samtidig kan dyrene være med til at give job til en halv snes af de unge.

Der er brug for op til 20 grise til de tre landsbyhuse: Tatomeresti, Mototi og "Legohuset". Og 2 flokke høns og 2 køer.

Grisene købes som små pattegrise, fodres op og hjemmeslagtes af uddannet slagter. Kødet fryses ned og bruges til mad i Bofællesskabet.

Hønsene bruges til aeglægning og køerne til mælk, der indgår i de unges mad.

Det kan måske lyde mærkeligt, at dette kan være nødvendigt i et land, der bliver medlem af EU i 2007. Men Rumænien er et fattigt land, og de unge hører til blandt de grupper, der har det svært, fordi de ikke kan finde ordentligt arbejde (endnu). Derfor er selvforsyning en god hjælp til at få bedre levevilkår.

GIV EN GRIS



250 kr

En gris til Bofællesskaberne i Craiova, Rumænien, kan være med til at give de unge bedre sikkerhed gennem øget selvforsyning.

En pattegris koster 250 kr

- der også inkluderer

- Foder til majs er i hus
- Vaccinationer og medicin
- Dyrslæge

Læs mere om at give en gris, høns eller en ko på www.europeanhouse.org
Du kan også sende gaven på det medfølgende girokort (giro 424-6608).

ØNSKELISTE TIL DE SMÅ DEN LILLE SELVFORSYNING I CRAIOVA, RUMÆNIEN:

Du kan støtte med:

1 Gris	250 kr
1 Hønsflokk (5)	150 kr
1 Ko	1500 kr

Gaven er fradragsberettiget efter skattereglerne.



En tidligere gris i Legohuset, Craiova

Selvforsyning og jobtræning i Rumænien



Her bor Dani og Marianne i landsbyen Mototi, lidt uden for Craiova

Den 1. januar 2007 bliver Rumænien medlem af EU. Det åbner nogle nye muligheder for at søge midler lokalt fra f.eks. Socialfondene. Det er vigtigt, at der kommer nogle projekter, som kan være med til at opkvalificere de unge i Bofællesskabet i Craiova, så de får bedre muligheder på arbejdsmarkedet og derfor et bedre livsgrundlag i form af løn, arbejdsløshedssikring, sygesikring osv.

Vi har allerede arbejdet med initiativer i denne retning siden slutningen af 1990'erne. Men vi må nok sige, at det ikke er lykkedes fuldt ud, fordi der ikke har været ressourcer lokalt til at holde skruen i vandet, f.eks. med syværkstedet. Med de nye muligheder håber vi, at der kan findes en stærkere indsatsform, som kan tage det sidste skridt til at gøre projektet mere bæredygtigt.

Vi kan se, at den gruppe unge, der flyttede ud fra sindssygehospital og de grumme børnehospitaler, klarer sig godt i de almindelige boliger, de er flyttet ud i, f.eks. er der de fleste steder et godt naboskab. Og der er accept fra kommunen, som har sat nogle få støttepersoner på budgettet. Men udviklingen har også vist, at der er brug for at give de unge en række arbejdsmarkedskompetencer, hvis de skal klare sig mere selvstændigt økonomisk.

Og nogle af de unge, som man skal huske alle var diagnosticeret som stærkt udviklingshæmmede, vil under alle omstændigheder have vanskeligheder med at finde gode jobs på det rumænske arbejdsmarked. Derfor vil det fortsat være nødvendigt at opbygge en virksomhed, der kan beskæftige disse unge, f.eks. med

landbrugsproduktion, der kan gøre Bofællesskabet mere selvforsynende med madvarer.

Der er allerede en vis aktivitet, f.eks. i landhuset i Tatomereti, hvor der bor 3 unge, som støttes af en landbrugstekniker. Her produceres især grøntsager, majs og så er der nogle få grise og en ko. I Mototi husene er der tilknyttet små 7 ha land, hvor der dyrkes majs samt lidt grøntsager. Men det er fortsat lidt usystematisk, ligesom det er i forbindelse med den 1 ha jord, der ligger omkring Legohuset lige i udkanten af Craiova. Og det hus, der ligger i Mototi, som er beregnet til værksted, kører i meget lavt gear.

Så der er mange muligheder for at udnytte potentialet langt bedre, end det sker i dag. Det vil også være bedre muligheder for at kombinere de to strategier: selvforsyning og jobtræning, som er det, der for alvor er nødvendigt for at skabe et livsfundament for unge, der ikke kan siges at stå først i køen, når der deles privileger ud i Rumænien.

For uanset, at Rumænien bliver medlem af EU, er det fortsat et fattigt land, hvor disse unge stadig vil være en udsat gruppe, hvis eneste alternativ ofte er kriminalitet og prostitution. Og vi skal ikke glemme, at man igen er begyndt at sende unge udviklingshæmmede tilbage til nogle af de frygtelige institutioner gemt væk langt ude på landet.

Vi håber, EU-medlemskabet kan være med til at give en slags 2. interessebølge som den, vi så først i 1990'erne i de europæiske lande, også i Danmark.



I Motoci har vi 2 huse og 1 køkken. Her er naboens børnebørn stillet op foran det hus, der var syværksted og skulle være base for et "handyman reparationshold".

Nu er det tid
til at indbetale
kontingent for 2007

150, 00 kr

Brug girokortet
eller www.europeanhouse.org
eller netbank til
Reg. 0258 kt. 2580063686

Fra DEH's julekalender 2006: "Don't push the river" eller



Ove Lund fik en idé om at bede 23 venner hver at give ham et udsagn, som han så ville filosofere og skrive et lille epos over. Det blev til en julekalender, hver dag kommer med email til venner, bekendte og kolleger. Vi synes idéen er spændende og vil gerne være med til at give flere mulighed for at være med. Så DEH har gjort Oves arbejde til sin julekalender 2006. Du kan se alle 24 låger på vores hjemmeside www.europeanhouse.org
Her finder du teksten bag den 8. låge

Jamen, sikke da et problem – to udsagn. Endda med pålæg om selv at vælge eller blive en dag ekstra. Det sidste er udelukket, det første svært. Jeg kan tilslutte mig begge udsagnene – og de er lidt i familie med hinanden.

"Don't push the river", betyder jo blot, at man skal give begivenheder og mennesker deres tid. Det nytter ikke at skubbe på. Såvel begivenheder som mennesker finder deres vej til rette tid. Det er ikke det samme som at man skal være passiv, men at man skal være mere optaget af at åbne muligheder, end at skubbe på det ene eller andet.

"Vi finder vejen, mens vi går" tror jeg også på, fordi man alligevel ikke kan forudse alt. Det er ikke det samme som, at man ikke skal tænke sig om på forhånd og lægge en plan, men at man dels skal være åben overfor at tingene ændrer sig undervejs, dels at man skal fastholde troen på, at det nok vil lykkes alligevel.

På den ene side synes jeg "Don't push the river" er det mest omfattende udsagn, fordi det rummer tålmodighed, tolerance og fantasi. På den anden side er kvaliteterne ved "Don't push the river" vel forudsætningen for at tro på at "Vi finder vejen, mens vi går".

Så min konklusion er, at det er "Vi finder vejen, mens vi går" der er det overordnede udsagn, og derfor det udsagn jeg vil prøve at trænge lidt dybere ned i i det følgende (dog med passende sideblik til "Don't push the river").

Man lægger gangbrædder ud i drømmene ved at tro på, at de er der, når man har brug for dem. Selv når drømmen er utydelig. Drømme er som gammeldags kalkerebilleder. Man kan godt tro der er noget, men det er først efterhånden, som man skraber billedet frit at de bliver til "virkelighed". (Det er formodentlig dette der er den bagvedliggende drivkraft hos alle Lottoskraberne). Eller som Shakespeare siger "Drømme er det stof stjerner er gjort af".

Men det er filosofisk et meget omdiskuteret spørgsmål: Er det drømmene der skaber virkeligheden, - eller er det virkeligheden der skaber drømmene? Og den diskussion kan jeg ikke tage fornuftigt del i. For mit vedkommende er jeg overbevist om, at det er fornuftigt at have begge ben placeret solidt i mulden og hovedet mellem stjernerne.

I sætningen er der et "vi" og det er vigtigt. Der er brug for en der konkret lægger planker ud, mens jeg går med hovedet mellem stjernerne – eller mere alvorligt: Det er sjovt at drømme alene, men nødvendigt at have nogen at realisere drømmene sammen med. Ellers bliver det alt for let til fusetasteri og egotrip. Og mine drømme har altid brug for at blive realiseret sammen med andre, fordi mine drømme handler om at skabe forandringer i denne verden.

Men "Vi finder vejen, mens vi går" rummer mange betydninger, hvis vi tager ordene enkeltvis:

"Vi" betyder mere end én. Men kan man ikke også sige: Jeg finder vejen, mens jeg går? Jo, det kan man godt, altså er "vi" betydningsbærende. Men det har betydning, hvor mange "vi" er. Hvis "vi" er for få kan vi godt hygge os sammen og føre gode samtaler. Hvis vi er mange nok kan vi ændre noget.

"Finder" betyder, at der er tale om noget ikke umiddelbart foreliggende. Noget der er skjult, blevet væk eller ikke kommet til syne endnu. Hvis man sagde "Jeg så vejen, mens jeg gik" bliver det hele til et spørgsmål om vandrestøvler og hvor man gik hen – eller om man har fået nye briller. Mystikken, det overraskende, det uventede, gysset, spændingen forsvinder. "Finder" vil nok hyppigst blive forstået som at man skal finde noget der eksisterer i forvejen. Og det synes jeg ikke er interessant. Det spændende er ikke at finde, men at skabe ud af Ginnungapap (nordisk mytologi – det store tomrum – og jeg synes det er sådan et flot ord), selv om det som sådant naturligvis ikke eksisterer, men hører til blandt skabelsesmyterne – og skabelsen er vi kommet forbi! Eller er det ikke netop det vi taler om? Ikke verdens skabelse, men den evige skabelse og genskabelse som livets uendelige rummelighed åbner for. Jeg vil derfor foreslå at vi laver udsagnet om til: "Vi skaber vejen, mens vi går".

"Vejen" er et mangetydigt begreb, der er brugt som metafor i mange sammenhænge. Vejen til fortabelse; vejen ud af uføret; alle veje fører til Rom osv. Vejen er altså et ord der bruges i mange overførte betydninger. Sådan vil jeg også forstå det i denne sammenhæng.

"Mens" betyder "på samme tid som". Altså både i fortid, nutid eller fremtid. "Mens" knytter tidsmæssigt to handlinger eller hændelser sammen. Hvilket ikke nødvendigvis angiver kausalitet, men kun samtidighed. I den her angivne sammenhæng er der dog tale om årsagssammenhæng, fordi hele udsagnet handler om hvad vi opdager, mens vi går sammen.

"Går" betyder bevægelse, at bevæge sig fremad. Det vil ikke give meget mening, at sige "Vi finder vejen, mens vi står", selvom der måske er mennesker der er mere religiøst anlagt end jeg der kunne finde på at mene det.

Så lad os se hvad der sker, hvis vi vender sætningen helt om, negerer

”Vi finder vejen, mens vi går”

den: Jeg finder ikke punktet jeg står i. Og det er der måske også sandhed i. Det har altid været et problem at finde det sted, man står. Og så længe man ikke har det, kan det være svært at beskrive verden, fordi beskrivelsen i sig selv kræver et sted at beskrive ud fra. Man kan med Arkimedes sige: ”Giv mig et sted at stå, og jeg skal bevæge verden!” Omvendt kan man med Heraklit sige ”Panta rei” – alt flyder – (Don’t push the river!) og det er jeg tilhænger af som overordnet princip, om end det i detaljen kan være nødvendigt med et aksiom som udgangspunkt for en konkret beskrivelse – også af en bevægelse. Et eksempel på at alt bevæger sig kan man se, hvis man kigger på filosofiens udvikling, hvor aksiomet er at alt til stadighed kan diskuteres og at sandheden altid er foreløbig og partiel.

Dogmet for naturvidenskaberne er modsat, at det samme ikke kan være både sandt og falsk, hvorfor naturvidenskabernes mål er at afgøre, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Man kan også sige at humanvidenskaberne som sådan ikke udvikler sig over tid i retning af at etablere universelle love til forskel fra naturvidenskaberne, hvor der er konstante parametre der er baseret i iagttagelsen af et givet fænomen, jf. f.eks. Kopernikus’ studier, hvor han sammenligner sine egne iagttagelser med Ptolemaios 1400 år tidligere. At der er denne forskel mellem human- og naturvidenskaberne er naturlig p.g.a. genstandsfelternes forskellige beskaffenhed. Naturvidenskaberne beskæftiger sig med det der er konstant, mens humanvidenskaberne beskæftiger sig med det der er foranderligt. At så humanvidenskaberne er

under stadigt pres for at ”objektivere” sine fund (hvilket, som nævnt, er i modstrid med selve emnernes karakter) må vi betragte som en historisk tilfældighed drevet af tidens almindelige politiske ånd.

Men nu tilbage til den reformulerede dagens tekst: ”Vi skaber vejen, mens vi går”.

Ja, vi skal skabe veje, mens vi går. Veje til mellemfolkelig forståelse, til at holde det verdslige og det religiøse adskilt, at udbygge vores velfærdssamfund, at sikre at vore børn også har en verden til at leve i ...



Projekt »Progress« - EU Equal projekt i Polen

Anna Serafin, der er leder af udsagningshuset for unge sindslidende, Domus Zagórze, har travlt i disse år. Efter et enormt arbejde for blot at få startet huset op med støtte fra DEH, har Anna ledet stedet og gennem det sidste år skabt et EU Equal projekt sammen med nogle europæiske partnere:

Tyskland INDIGO
Sverige ESMEC
Østrig NEXT STEP

Projektet er bevilget støtte fra EU Equal i Polen under tema A, der handler om ”at lette adgangen og tilbagemødet til arbejdsmarkedet for dem, der har svært ved at blive integreret eller reintegreret på arbejdsmarkedet, der skal være åbent for alle.

For Domus Zagórze’s unge handler det både om at kunne få job i private firmaer og om at kunne få uddannelse i de almindelige skoler og uddannelser



Anna Serafin er også medlem af DEH’s bestyrelse og har sammen med Anse Leroy fået skabt et helt nyt tilbud til unge sindslidende, der ellers ville være henvist til et liv på et psykiatrisk hospital.



Lige nu arbejder Anna og hendes kolleger også med at kunne udvide antallet af pladser i huset, fordi behovet simpelthen er så stort - og at medvirke til at skabe noget tilsvarende andre steder i Polen. Et af de initiativer, der også gerne skulle sættes i gang er at skabe en ungdomshøjskole i Polen.

Du kan læse mere på hjemmesiden <http://www.progress-equal.eu/index.php?url=home&click=1>
Den er på polsk



Til konference i Warszawa

De kendte skal styre bistandsprojekter?

De bliver ikke lettere at være en almindelig NGO. Nu er det en blevet en kompetence at være kendt, når der skal udvælges projekter i Afrika. Og det har naturligvis skabt en stor reaktion fra mange sider, fordi det mest af alt ligner noget "PR-fis", som den tidligere udviklingsminister og EU-kommissær Poul Nielson udtalte.

Konsulentfirmaet Carl Bro, der er hyret af Udenrigsministeriet til at forestå projektet "Dilemma.dk", har allerede erkendt, at det var en fejl at give de kendte denne rolle i projektet. Og de kendte har fået tilsendt en ny kontrakt.

Der kan siges meget om denne PR-orienterede måde at skabe projektfinansiering på. Men dilemma peger under alle omstændigheder det problem, at NGO'er skal bruge mere og mere tid og kræfter på at skabe opmærksomhed i stedet for at lave konkret projektsamarbejde. Og det er jo ikke så godt.

De gamle og glemte i Rumænien - lad os komme i gang!



DEH bestyrelsen kigger på projektidéer i Danmark

På sit møde den 12. december 2006 drøftede bestyrelsen en række idéer til projekter, som nu skal undersøges nærmere indholdsmæssigt og om de kan realiseres. Disse projekter ligger ud over de projekter, DEH har eller gerne vil igangsætte i andre lande.

For at gøre diskussionen om idéerne åben og muliggøre deltagelse i det videre arbejde, skitseres nogle af idéerne her.

Idé nr 1

Arbejdsgaranteret repatriering af afviste asylansøgere

Problem

Hjemsendte asylansøgere har ofte vanskeligt ved at få arbejdsmæssigt fodfæste i deres hjemland.

Mulighed

Dansk Røde Kors kan uddanne asylansøgere der skal hjemsendes til at varetage specifikke jobfunktioner, hvis der er et defineret job der venter dem i hjemlandet.

Trend

Mange virksomheder er internationale. Mange virksomheder vil gerne have et godt image.

Idé

At skabe netværk med virksomheder af "trendtypen" m.h.p. at de stiller job til rådighed for repatrierede mennesker i de lande de virker i.

Handling

Nedsætte en "taskforce" med deltagelse af et par relevante DEH-medlemmer, et par bestyrelsesmedlemmer og et par repræsentanter for Dansk Røde Kors' afdeling der har til opgave:

At udarbejde en professionel arbejdsmodel:

Beskrive situationen

Skabe en vision

Udarbejde mål og målsætninger

Drøfte og vedtage mulige fremgangsmåder

og

Rejse penge til at invitere danske og internationale virksomheder med afdelinger i Danmark af "trendtypen" til et seminar hvor man realitetsdrøfter muligheder og betingelser.

Fastlægge den organisatoriske og økonomiske ramme for at realisere projektet.

Idé nr 2

Mangfoldighedsmesse

Problem

Mangfoldighed er et af tidens buzz-words.

Mulighed

DEH kan i samarbejde med andre (f.eks. Foreningen Nydansker, Socialpolitisk Forening, IKI (Initiativ for Kreativitet og Innovation), Københavns Kommune, Erhvervsministeriet m.fl. lave en event der manifesterer

mangfoldighed på en diversitativ

(sproglig nyskabelse, inspireret af

EU's

diversitet" (af

latin: di-

versitas,

diversitatis = forskellighed) og kreativ måde.

Trend

Al den tale om mangfoldighed har det med at drukne i bragesnak og hensigtserklæringer. Der er en tendens til at alle velmenende mennesker, virksomheder og politikere (der også er mennesker) sidder og mangfoldiggør i hver sit hjørne. Alle taler, men ingen hører efter – og det kommer der ikke noget ud af. Men alle vil gerne et eller andet.

Idé

Organisering og afholdelse af en mangfoldighedsmesse, hvor mangfoldighed behandles og demonstreres fra forskellige indfaldsvinkler, f.eks. filosofisk, kunstnerisk, økonomisk, socialt, organisatorisk, etnisk, religiøst osv.

Handling

Nedsætte en "taskforce" med deltagelse af et par relevante DEH-medlemmer, et par bestyrelsesmedlemmer samt repræsentanter for primære samarbejdspartnere der har til opgave:

At udarbejde en professionel arbejdsmodel:

Beskrive situationen

Skabe en vision

Udarbejde mål og målsætninger

Drøfte og vedtage mulige fremgangsmåder

Og rejse penge til at arrangere en 4-dages messe (torsdag, fredag, lørdag og søndag) i september 2007 i f.eks. Øksnehallen.

Fastlægge den organisatoriske og økonomiske ramme for at realisere projektet.

Idé nr 3

Aktionsforskning i Ghettoområde f.eks. "Mjølnerparken"

Problem

At leve som nydansker (og gammeldansker) i Danmark fordrer at man besidder multikulturelle kompetencer. Udviklingen af multikulturelle kompetencer modvirkes af en række forhold: Manglende

beskæftigelsesmuligheder eller lyst/evne til at indgå på arbejdsmarkedet, kulturel isolationisme, religiøs ortodoksi, racisme m.v. Der har desværre været ført en bosætningspolitik der har potenseret social isolationisme og dermed modvirket opbygningen af multikulturelle kompetencer hos såvel nydanskere som gammeldanskere. Dette kommer stærkest til udtryk i kvarterer med en befolkningssammensætning der i daglig tale giver anledning til anvendelsen af betegnelsen "ghetto" (ofte karakteriseret ved stor etnisk og religiøs mangfoldighed, men med et udtalt underskud af – velfungerende – gammeldanskere).

Mulighed

At anvende mangfoldigheden som udviklingsdynamo.

Trend

Marked, stat og civilsamfund er den treklæng der konstituerer dagens politiske debat. Samtidig er den stigende indvandring og deraf følgende ghettoisering et stort problem i et stigende antal lande.

Idé

Aktionsforskning i Ghettoområde. Et initiativ med internationalt perspektiv. Et givet område inddrages i et storstilet aktionsforskningsinitiativ.

Er du interesseret i at deltage i denne proces, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem Ove Lund

Damtofte Søndre Stræde 6,
2920 Charlottenlund
ovelund@raastof.dk

Bagsmækken

Der er kamp om medlemmer

Af Lise From, kasserer (Læs hele teksten på www.europeanhouse.org)

Flere af de store NGO'er har igennem flere år haft folk på gaden der gør en ihærdig indsats for at skaffe medlemmer. De fleste mennesker vil da også gerne gøre en god gerning og være med til at hjælpe andre – ingen tvivl om det. Det Europæiske Hus, der er en lille forening, har ikke denne mulighed, ligesom vi desværre heller ikke hører til de foreninger der af og til har adgang til TV. Men ligesom andre NGO'er har vi brug for penge, der ikke er øremærket til helt specielle formål – penge vi kan bruge til udvikling af nye projekter. Vi har en meget billig administration fordi den daglige drift varetages af frivillig arbejdskraft. Kun konkrete udgifter til fx trykning af HUS-information, porto o. lign. koster penge.

Men at formulere indholdet og skrive en ansøgning hvad enten det er til Udenrigsministeriet eller til EU kræver et meget stort forarbejde på flere fronter. Det er meget både ressource- og tidskrævende og er uden sikkerhed for at projektet kommer i hus. Det er til en del af dette arbejde vi har brug for de ikke-øremærkede penge, ligesom der også i forbindelse med udviklingen af et nyt projekt er brug for personlig kontakt med de bevillende instanser.

Vi var derfor glade for tilbuddet om at vi kunne få lov til at sælge Aloe Vera produkter, hvor overskuddet på 30-35 % af prisen går ubeskåret til foreningens arbejde. Og hvis der blandt medlemmerne skulle være nogen der har lyst til at lægge hus til et demonstrationsarrangement med fx 6-8 indbudte gæster til en kop kaffe, hvor der kommer en repræsentant for Aloe Vera og fortæller om produkterne kan det også lade sig gøre. Og for foreningen er det altså penge i kassen, hvis nogen har lyst til at købe nogen af produkterne. Altså også en måde at hjælpe på.

Med HUS-information nr. 3 – 2006 følger en kalender for 2007. Det giver anledning til tanker om det kommende år, fx hvilke nye, spændende projekter vil foreningen gå ind i? Hvordan vil det gå med udviklingen for udsatte mennesker i Danmark? Et spørgsmål som det egentligt ikke burde være nødvendigt at stille i Danmark. Vi er et rigt samfund, hvilket ifølge min mening forpligter os til at være opmærksomme på de grupper der i Danmark, og som vi møder hver dag på gaden, nærmest lever som tilskuere til den tilværelse, som de fleste af os trods alt har mulighed for. I Danmark er bruttonationalproduktet 38.400 EUR pr. indbygger og arbejdsløsheden omkr. 4 %. I Danmark har vi ingen officiel fattigdomsgrænse, men jeg har et sted set, at ca. 30.000 mennesker formodes at kunne være under en sådan.

Og hvordan vil det gå i Rumænien og Bulgarien efter optagelse i EU pr. 1. januar 2007? Rumænien og Bulgarien hører til blandt Europas fattigste lande med hhv. 22,3 mio. og 7,76 mio. indbyggere. I Bulgarien kom overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi senere i gang end i de fleste andre central- og østeuropæiske lande, men iflg. Udenrigsministeriets hjemmeside har det forestående EU-medlemskab medført en positiv økonomisk udvikling. I Bulgarien var bruttonationalproduktet pr. indbygger 2.750 EUR i 2005, arbejdsløsheden er 10,7 %. I Jyllands-Posten den 26. september 2006 kunne man læse, at 13,4 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.

I Rumænien er situationen lidt bedre, men ikke meget, idet bruttonationalproduktet (Jyllands-Posten 26. september 2006) der er på 3.700 EUR, arbejdsløshedsprocenten 6,2 %, mens 44,5 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Landet har i de seneste år ifølge Udenrigsministeriet haft kroniske og stigende underskud på handelsbalancen og betalingsbalancen. Underskuddene udgør efterbyrden af de i nogen grad udskudte og inkonsekvente strukturreformer af erhvervslivet siden 1990.

Både Rumænien og Bulgarien har gennem tiderne haft en blodig og ofte voldsom, men spændende historie og begge landes selvforståelse er derfor også uløseligt forbundet med historien. Bulgarien som et land der har ligget i krydsfeltet mellem kristendom og islam og været under osmannisk herredømme i 500 år, med stærk vægt på den historie der ligger før denne besættelse, rumænerne som efterkommere af de gamle romere og dermed en gammel civilisation.

Med hensyn til Hviderusland er situationen en ganske anden. Belarus (Hviderusland) er ifølge Udenrigsministeriets hjemmeside, der senest er redigeret 30. november 2006, "fortsat en mørk plet i Europa, hvad angår demokrati, respekt for menneskerettighederne og markedsøkonomi. Er der mulighed for, at vi igen kan være med til at sætte præg på samfundsudviklingen i Hviderusland med etablering af kompetente og aktive borgergrupper? Relationerne mellem Belarus og resten af Europa er begrænsede". Det er et land hvor opposition og NGO'er har meget vanskelige vilkår. Kritikere af regimet retsforfølges og nogle forsvinder.

Der er mange spørgsmål og nok at tage fat på!



Det Europæiske Hus

Uraniavej 5
1878 Frederiksberg C

Kontakt

Tlf. 3324 3720
Fax 3324 3726

Email: post@europeanhouse.org
Hjemmeside:
www.europeanhouse.org

Giro: 424-6608
BG-bank: Reg. 0258
Kt. 2580063686



Nr. 3 - november 2006
HUSinformation

Redaktion af dette nummer:
Henrik Haubro og Marianne Nielsen

Synspunkter i navngivne artikler er ikke nødvendigvis udtryk for DEH's holdninger, men er alene forfatternes.

SPØRGE-JØRGEN'S HJØRNE

- Hvordan kan DET EUROPÆISKE HUS motivere sine medlemmer til at betale kontingent, tage del og være med til at skaffe nye medlemmer?

Det korte svar er: DEH har ikke en stor informationsafdeling med flere medarbejdere. Derfor er vi afhængige af, at medlemmerne orker selv at være med til at være barfodsambassadører for organisationens arbejde. Og til selv at sige til, hvis de har idéer og kræfter til at løse nogle af de mange opgaver, DEH står med.

Det koster kun 150 kr om året.